

Bezinningsdagen voor 6 ECMTb en 6 MTWE

Geachte ouders
Beste leerling

Naar goede gewoonte bieden wij onze laatstejaars de unieke kans om samen met de hele klasgroep een driedaagse bezinning mee te maken in het inspirerende kader van een abdij of kloostergemeenschap.

Deze driedaagse bezinning heeft niet de bedoeling sensationele ervaringen op te wekken. Evenmin gaat het om enkele louter recreatieve dagen. Het is onze bedoeling dat je naar het einde van je humanioraopleiding toe de vaak banale gang der dingen even kan loslaten door je af te zonderen van het alledaagse dat onze aandacht voortdurend opsloopt. Zo kan je geest tot rust komen en luisteren naar je eigen innerlijkheid en die van elkaar. In deze confrontatie heb je de kans om iets te ontdekken van je 'ware natuur' en de verbondenheid ervan met de andere en de Gans Andere. Verwacht geen verbluffende resultaten, wel kleine stukjes van je levenspuzzel. Wij mogen hierbij reeds jaren genieten van de gastvrijheid van enkele gemeenschappen van monniken en paters. Dit is een voorrecht.

Van **maandag 17 tot en met woensdag 19 september 2018** zullen de leerlingen van **6 ECMTb en 6 MTWE** verblijven in de **trappistenabdij van Westmalle**. We verzamelen aan de abdijspoort (dus niet aan de kant van de brouwerij) op maandagochtend om 8.45 uur. Rond 11.45 uur, op woensdagmiddag, kan iedereen terug naar huis.

De onkosten voor deze bezinningsdagen worden geraamd op € 82,00 alles inbegrepen (dit bedrag komt op de schoolrekening). *Je zorgt wel zelf voor een kussensloop, een matrasbeschermer en voor lakens of een slaapzak.*

Een verblijf in het kader van een abdijsgemeenschap is een unieke ervaring. We rekenen op je bereidheid tot een open en loyale medewerking om de verwachtingen waar te maken. Ongetwijfeld word je dan in ruil een mooie ervaring rijker.

Succes!

de begeleidende leraren

E. Van Huffelen
algemeen directeur